



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
για την προστασία του περιβάλλοντος
και της πολιτιστικής κληρονομιάς



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004
• ΕΤΟΣ 33 • ΔΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 15 • 0,01 ΕΥΡΩ



Κατασκηνώτρια ντυμένη με παραδοσιακή φορεσιά του Τρικεριού

Μια κατασκίνωση πρωτότυπη!

Στην κατασκίνωση της ΕΕ στο Τρίκερι είχα τη χαρά να γνωρίσω και να συνεργαστώ με νέους ανθρώπους, ώριμους, με ενδιαφέροντα και πολύ χιούμορ. Η επιβίωσή μας στο φυσικό περιβάλλον, κάτω από δύσκολες, "πρωτόγονες" και πρωτόγνωρες για τους περισσότερους από εμάς συνθήκες ήταν μοναδική εμπειρία και η ανταμοιβή μεγάλη. Στον τομέα της προσέγγισής μας με την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού, ήρθαμε σε επαφή με τους κατοίκους, κουβεντιάσαμε μαζί τους, μάθαμε πολλά για το νησί, τις συνθήκες ζωής και την ιστορία τους, διερευνήσαμε το χώρο και αποκαλύψαμε πολλές υλικές μαρτυρίες από το μακρινό και το πρόσφατο παρελθόν του, φωτογραφήσαμε συστηματικά και αποτυπώσαμε το μοναστήρι, τις εκκλησίες και τα πιο χαρακτηριστικά από τα παραδοσιακά κτίσματα του οικισμού και παρουσιάσαμε τη δουλειά μας στους κατοίκους.

Κλεοπάτρα Θεολογίδου
Υπεύθυνη πολιτιστικής κληρονομιάς

Φέτος το καλοκαίρι η ΕΕ διοργάνωσε για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια μια κατασκίνωση για νέους 18 έως 30 χρονών. Η κατασκίνωση ήταν εκπαιδευτικού περιεχομένου και πραγματοποιήθηκε 15 - 24 Ιουλίου 2004 στο νησί Τρίκερι, ένα παρθένο νησάκι στο άκρο του Παγασπτικού κόλπου, στο οποίο δεν υπάρχουν ούτε αυτοκίνητα ούτε μηχανάκια. Το πρόγραμμα όπως διαμορφώθηκε ήταν πιλοτικό για τον ελληναϊκό χώρο και συνδύασε εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε δύο θέματα που εκφράζουν απόλυτα το έργο της Ε.Ε., το περιβάλλον και την αρχιτεκτονική κληρονομιά.

Θοδωρής Πουλής, συντονιστής ΕΕ

στερεότυπη καθημερινότητα, να γνωριστούν μεταξύ τους και να ζήσουν με κοινούς στόχους και προσδοκίες. Η προσαρμογή σε ένα άγνωστο περιβάλλον λιτής ζωής κοντά στη φύση, η παρατήρηση, καταγραφή και κατανόηση της πορείας του φυσικού, ιστορικού και οικιστικού τοπίου και των στοιχείων τους που τείνουν να αντικατασταθούν στη σύγχρονη εποχή (ευχαριστούμε Κλεοπάτρα και Παναγιώτη), η γνωριμία με τους



Όλη η παρέα της κατασκίνωσης - Χαμογελάστε παρακαλώ!

ιδιαίτερα φιλόξενους και ανοιχτούς προς επικοινωνία ντόπιους, ήταν μερικά από τα βιώματα - πράξεις ανακάλυψης και αυτοπροσδιορισμού. Αυτές τις μέρες πάσαμε για ήλιο να είμαστε παθητικοί δέκτες - καταναλωτές και τραγουδήσαμε μαζί, είδαμε τον ήλιο να δύει, ζήσαμε κάτω από τις μουριές βλέποντας, ακουγοντας και μυρίζοντας τη θάλασσα, το σχίνο, τα τριζόνια. Εκεί που μόνο με τα πόδια ή με μουϊάρι πας, παίξαμε, συζητήσαμε και σκεφτήκαμε πεισματάρικα γι' αυτά που μας ορίζουν.

Γιώργος Μουφλής,
κατασκηνωτής